



Bid voor de ziel

van Mijnheer

BRUNO VLERICK

echtgenoot van Mevrouw

STEPHANIE MOERMAN

geboren te Nazareth den 4 Februari 1865 en godvruchtig overleden te Oprakel den 23 Januari 1945.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

De duurzame overledene was een diepgeloovig braaf en deugdzaam man. Hij bewandelde steeds de weg van vrede en rechtvaardigheid. De goedheid van zijn karakter won hem ontelbare vrienden en de edele gevoelens van zijn hart verwierven hem de achting van eenieder.

Trouwe echtgenoot, goede vader, is hij in eenvoud en stilte voorbugegaan. Gansch zijn leven en zoo lang zijn krachten het hem toelieten was hij werkzaam en vol toewijding voor al zijne duurzamen. Door een droeve kwaal werd hij overvallen en langen tijd moest hij, geduldig en gelaten, zijn laatsten levensstond op het ziekbed afwachten. Uitgeput en door ziekte gansch ondermijnd schonk hij, dan, stil en kalm, zijn ziel aan God terug. Na een werkzaam en verdienstelijk leven zal de Heer hem nu het loon der trouwe dienaars schenken.

Vaarwel mijn duurzame echtgenoot, vaartwel mijn geliefde kinderen en kleinkinderen. Ik verlaat U met de dankbare herinnering aan uw liefde en genegenheid en met de vaste hoop U allen eens weer te zien in den Hemel. Bidt voor mij, opdat de Heer mijn ziel genadig weze, en ook Gij, m'n duurzame vrienden en kennissen, weest mij in uwe gebeden indachtig.

Heer Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.

Uitg. Marcel Deltand, Koster, Oprakel

Mevrouw Stephanie MOERMAN ;
Mevrouw Richard VLERICK-SIJNAVE, en kind Antoinette ;
Mijnheer en Mevrouw Oscar JOURQUIN-VLERICK, en kinderen
Robert, Denise, Lucien en Jacques ;
Mijnheer en Mevrouw Jules DE SCHUYTER-VLERICK en kinderen Gilbert, Hubert, Gabrielle, Jacqueline, Albert, Robert en Ghislaine ;
De Familien VLERICK-MOERMAN ;

Zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelneming en gebeden bij het afsterven van hun beminde echtgenoot, Vader, Schoonvader, Grootvader, Broeder, Schoonbroeder, Oom en Kozijn,

DANKEN U.