

*Heer, herinner U de namen  
van hen die gestorven zijn,  
en vergeet niet dat zij kwamen  
langs de straten van de pijn,  
langs de wegen van het lijden,  
door het woud der eenzaamheid,  
naar het dag en nacht verbeide  
Vaderhuis, hun toebereid.*



Blijvende herinnering aan

de Heer

**MARC RENE VLERICK**

echtgenoot van Mevrouw  
Jacqueline Van grembergen

geboren te Nazareth op 2 september 1947  
en godvruchtig overleden te Ronse,  
op 26 juni 1993,  
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.



De families Vlerick, Van grembergen,  
De Maertelaere en Desteunder;

danken U van harte voor uw medeleven.

Ach dood, hoe bitter is de gedachte aan u  
voor de man die rustig in zijn woning zit.  
voor de man zonder zorgen,  
wien alles gelukt,  
die nog kracht bezit om het genot te plukken.  
Maar dood, hoe goed is uw lot  
voor de mens wiens kracht is gesleten,  
die de last der jaren ondervindt,  
die ontmoedigd is en niets meer verwacht.  
Wees niet bang voor de dood.  
Bedenk dat allen, voor u of na u, hetzelfde treft.  
Dit is het lot dat God aan alle vlees heeft beschoren.  
Wat uit stof is geboren keert terug tot stof.  
Naar zijn lichaam is de mens wel een zucht  
maar de naam van de moedige zal nimmer vergaan.

*(Uit de bijbel, Jezus Sirah 41).*

---

Begr. & funerarium A. Everaert, Nazareth, tel. 385 45 19  
Druk. Van Damme, Nazareth, tel. 385 42 41