

†

Wij bidden in deze eucharistieviering dat wij steeds Gods Wil mogen aanvaarden. Zo zijn wij verenigd in gebed bij het heengaan uit deze wereld van MEVROUW

## **Maria, Helena VLERICK**

Zij begon haar levenstaak in de Pinte op 23 maart 1897, en stichte 'n kristelijk gezin met OSCAR JOURQUIN.

Aan zijn en onze genegenheid werd ze ontnomen op 21 december 1980, na een gelukkig leven en een beproefde oude dag werd ze opgenomen in de vredevolle Kerstdagen in de heerlijkheid van Gods Vaderhuis. Gesterkt door Christus in zijn Sakramenten.

In de gezegende ouderdom van bijna 84 jaar, is moeder rustig, dankbaar en gelaten van ons heengegaan. De nog niet vermoede dood, sloot rijk in dagen, rijk aan verdiensten haar leven af...

Met edelmoedige en moederlijke toewijding heeft ze zich ingezet om haar kinderen in eer en deugd op te voeden. Haar moederhart borg de onuitputtelijke bron van geloof, liefde en troost, waarin elk kind de kracht vond hun levensideaal te verwezenlijken. Zij was de steun en opbeurende kracht voor haar werkzame, goede en getrouwe echtgenoot in de delikate taak die hem iedere dag te wachten stond. In alle eenvoud heeft ze die uitgelezen gave van haar kristelijk geloof in haar ziel ontwikkeld en gevoed door gebed en de H. Eucharistie.

Die kristelijke overtuiging heeft ze aan haar gezin doorgegeven als de kostbaarste schat van haar leven. Het beste in onbegrensde edelmoedigheid heeft ze aan haar schoon gezin gegeven, maar ze had ook een open oog en hart voor alle medemensen. Hoevele keren heeft ze niet, altijd vriendelijk en bovenmate gedienschtig en voorkomend iedereen ontvangen en voor alle nood mild geholpen. Die nooit falende dienstbaarheid en onvermoeide ijver voor het goede en het schone in alle vormen welden op uit de ware geest van geloof, hoop en liefde tot God, haar hemelse Moeder Maria, haar gans toegenege familie en medemensen.

In de vredevolle Kerstdagen, diep getroffen door het heengaan van Mevrouw Liliane op 4 december 11, heeft onze goede moeder en grootma van haar geliefde familie afscheid genomen. Danken wij de goede God voor deze echtgenote en moeder, ons altijd zo nabij en dierbaar. Moge haar liefde in ons voortleven en ten goede komen aan de gemeenschap die nood heeft aan kristen, getrouwe en gelukkige gezinnen. Gestemd en getroost door ons gebed en geloof hopen we elkaar terug te zien in het Vaderhuis. Zij ruste in vrede.

De families : VLERICK, MOERMAN,  
JOURQUIN, DE VLEESCHAUWER,

**danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.**

Namis : zondag 11 januari 1981 te 10 uur.

Uitg. S. Gijssels, Oprekel