

Nu wij gekomen zijn tot dicht bij U,
Heer God,
aanvaard ons nu, wie wij ook zijn,
en doe met ons zoals uw hart
U ingeeft.

Bid voor de ziel van Mevrouw

MARTHA VLERICK

weduwe van de Heer Maurits DE TIER

geboren te Eke op 2 juli 1902 en god-
vruchtig overleden te Huise, Home Vij-
vers, op 19 april 1985, gesterkt door de
H.Sakramenten en de Pauselijke zegen.

Namissen :

woensdag 15 mei om 8 uur

vrijdag 21 juni om 19 uur.

De families VLERICK, DE TIER,
MORTIER en CLAUS

danken U van harte voor de gebeden
en blijken van deelneming.

De aardse gestalte van deze overledene
zullen wij niet meer zien, maar haar
graf zal er ons aan herinneren dat wij
haar voortaan elders moeten zoeken.

Heer God, wat zouden wij zijn als Gij
ons niet gemaakt had. Gij hebt ons
gezien, ons aanvaard, ons bemind. Wij
kijken naar U op. Uit de diepte roepen
wij U, Vader, want onuitwisbaar is uw
naam in ons en onvergetelijk de her-
innering aan uw liefde.

Blijf niet ver van ons weg. Wees niet
doof voor onze woorden van gebed
voor onze overledene, maar spreek Gij
zelf tot ons het Woord dat leven geeft.

Dan zullen wij de weg vervolgen, moe-
dig en hoopvol; dan zullen wij geloven
dat wij eens onsterfelijk zullen zijn
met Jezus uw verrezen Zoon en met
allen die ons in geloof zijn voorgedaan.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Begr. A. Everaert, Nazareth, tel. 854519

Druk.Van Damme, Nazareth, tel. 854241