

Dat hij in de vrede van de Heer moge rusten.



GEDENK IN UW GEBEDEN

DE HEER

Albert VOCAET

echtgenoot van Mevrouw Margriet BLOMME

Geboren te Oombergen, op 2 oktober 1910,
godvruchtig overleden te Zottegem,
op 1 januari 1983.

Gesterkt door de Heilige Sakramenten der
Zieken.

Albert is niet meer.

Zoals hij heeft geleefd, is hij ook van ons
weggegaan, in alle eenvoud, moedig en
en steeds hoopvol,
de glimlach nooit verliezend.

Wie hem ter dege kende, weet wat dit
betekent.

Niet altijd bleef hij van zorgen gespaard:
wat echter voor hem bestemd was, aan-
vaardde hij steeds, zowel in mooie als in
sombere dagen.

Daarbij bleef hij steeds trouw aan Hem,
in wiens goedheid hij al zijn hoop stelde.

Of hij ook hulpvaardig was? Ja, dat was hij.
En een kindervriend? Zoals geen ander
hield hij van hen : een traan in een kinder-
oogje was als een mes in zijn teder hart.

Vriend, familie, kennis en gij allen die
hier thans gekomen zijt : bid innig voor
hem die ons nu verlaten heeft.

Tracht voor alles te leven zoals hij dat
deed; men zal dan ook van U zeggen :
daar loopt een brave mens.

Zij die van hem hielden.

Poesken, van jou hield ik zeker het meest.
Wat wij samen mochten smeden zal nooit
of nimmer worden verbroken.

Zet ons werk verder : denk aan mij en bid
voor mij.

Put kracht uit dezen die je omringen en
die echt van je houden, juist zoals ik dat
deed.

Ik geef je een kruisje; ook eentje aan jul-
lie neefjes en nichtjes.

Dank je, Poesken, voor al wat je steeds
hebt gedaan.

Ik ga nu in vrede...

Albert.

Margriet BLOMME, zijn echtgenote en de
familie VOCAET, BLOMME, danken U.

Druk. Schautteet, Zottegem