

« God, Gij, die 't eeuwig leven zijt,
verrijzenis, onsterfelijkheid,
wil haar Uw vrede geven ».

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

ANNA VOCAET

weduwe van de Heer

RICHARD VAN DEN ABEELE

geboren te St. Lievens-Esse, op 9 januari 1898
en godvruchtig overleden in het psychiatrisch
ziekenhuis te Zottegem-Velzeke, op 11 april 1978,
nadat ze de pauselijke zegen en de ziekenzal-
ving ontvangen had.

Ere-bestuurslid van de K.V.L.V.

Met deze vrouw gaat een moeder heen, die
haar gezin wilde zien opgroeien in diep-chris-
telijke geest, en die van haar volwassen kinderen
steeds verlangde dat zij de godsdienstige begin-
selen, die ze in hun jeugd hadden meegekregen,
in hun verder leven in ere zouden houden. Tot
in haar hoge ouderdom was ze een voorbeeld
van ware godsdienstigheid en trouwe aanhanke-
lijkheid aan Kristus' kerk. Zolang haar gezond-
heid en haar hoge ouderdom het toelieten woon-
de deze vrouw regelmatig de weekendse eucha-
ristieviering bij, en het beeld van Anna, die zich
menigmaal tijdens de week ter kerke begaf, zal
menig parochiaan bijblijven.

Tot het parochiale leven bracht zij het hare bij
toen ze één der medestichtsters werd der plaat-
selijke K.V.L.V.

Haar kinderen zijn zeker de Heer dankbaar
omdat Hij hen zulke moeder geschonken heeft.
Haar beeld zullen ze dan ook in hun verder
leven in ere houden door eigen levenswandel en
die van hun kinderen te richten naar moeders
voorbeeld.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank
om de grote bezorgdheid die u me tijdens mijn
laatste levensjaren betoond hebt. Mijn ziekte
heeft het u niet gemakkelijk gemaakt, maar
steeds was uw bereidwilligheid daar om mij bij
te staan. U, Madeleine en Marcel, in wier huis-
kring ik enkele van mijn laatste levensmaanden
mocht doorbrengen, dank ik bijzonder om uw
edelmoedige zorgzaamheid. Mijn dank gaat even-
zeer naar de Eerwaarde Zusters en het verple-
gend personeel van het ziekenhuis, waar ik ver-
troeteld werd en een liefdevolle verzorging ont-
ving.

Bidden wij nu voor deze overledene : « God,
betoon Uw trouw aan haar die hier op aarde
leefde in trouw aan Uw woord. Verricht aan deze
mens het wonder van Het Leven, een leven zon-
der pijn, een leven zonder last, maar enkel
vrijheid, vrede, vreugde bij U in alle eeuwig-
heid. Amen ».



**De families VOCAET, VAN DEN ABEELE,
DIERICKX en DE VOS,**

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Uitg. R. Van Damme, Dorpsstr. 73, 9570 Lierde