

Die sterft met een volkomen onderwerping aan Gods wil, sterft een heilige dood.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PETRUS - EMIEL VOET

Echtgenoot van Mevrouw

EMILIE THOMAES

Geboren te Petegem (Deinze) den 1 Juli 1889 en godvruchtig overleden te Machelen den 11 Juli 1950, voorzien van de HH. Sacramenten der zieken.

Wij hebben rondgezien en geene hulpmiddelen gevonden. Wij zochten en niemand kon ons helpen. Wij hebben U, o Heer, verlenging zijner dagen gevraagd en Gij hebt ze verlengd in de eeuwigheid.

Al het lijden van deze wereld is niets in vergelijking met de vreugde van den hemel.

Welbeminde echtgenote, die mij dag en nacht hebt bijgestaan en verzorgd in mijne onmeedoogende ziekte, hebt dank voor zooveel goedheid; stel uw betrouwen op God, zet uwe liefde voort op onze kinderen. — Gij ook mijne beminde kinderen, ik ben aan uwe oogen onttrokken, maar niet aan uwe liefde. Ik bewaar de zoete herinnering van uwe aangekleefdheid en uwe zorgen. Eert en bemint uwe moeder al de dagen van uw leven. Blijft altijd door den band van liefde onder elkander vereenigd en vergeet uw vader niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, vergiffenis en barmhartigheid door de verdiensten van uw heilige wonden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

R. I. P.

Dr. A. Van Hee-Voet, Machelen.

Mevrouw Emiel VOET, geboren Emilie THOMAES;

*zijn echtgenote;*

Mejuffer Suzanne VOET;

Mijnheer Gerard VOET;

Mijnheer Leon VOET;

*zijn kinderen;*

De Familiën VOET, THOMAES, VANDEN BROECKE, WALRAET;

Diep getroffen door de blijken van deelneming, danken U van harte.