



BID VOOR DE ZIEL VAN

de Heer

Cyriel VOLKAERT

weduwnaar van Mevrouw

SARA SPITAELS,

geboren te Zegelsem op 17 juni 1894 en
godvruchtig overleden te Brakel op
5 maart 1972,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers.

Na pijnlijke weken is onze goede vader de
eeuwige vreugde ingegaan. Als kristen, als
echtgenoot en vader heeft hij steeds gepoogd
trouw zijn plicht te doen. In de avond van
zijn leven kende hij in geen kleine mate het
kruis van het lijden, zodat hij verlangend
ging uitzien naar Gods wenkende stem. Want
hij wist dat Kristus gezegd had :« Ik ben de
Verrijzenis en het Leven, wie in Mij gelooft,
ook al is hij gestorven, hij leeft ».

Gelukkig de mens die gelooft dat met de
dood het leven niet weggenomen wordt, maar
wel veranderd. Moge de goede God hem nu
lonen voor het schone in zijn leven en hem
ook vergiffenis schenken voor zijn tekorten.
Bidde wij daarom dat God onze duurzame
overledene barmhartig weze.

Bemінде kinderen, kleinkinderen en familie,
ik dank U voor uw liefdevolle zorgen en
voor uw genegenheid. Bidt nu voor mij dat
God mij genadig weze.

H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.
Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VOLKAERT, SPITAELS,
DE CLERCQ, CARLIER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel