



MET DANKBAARHEID EN GENEGENHEID

BLIJVEN WIJ GEDENKEN

DE HEER

Richard VOLKAERT

echtgenoot van Mevrouw

Maria DE VOS

geboren te Nederbrakel op 16 oktober 1902 en er godvruchtig overleden op 2 maart 1969, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en andere godvruchtige genootschappen.

Hij was een goed en dapper man. Het schoonste wat over een mens kan gezegd worden, was ook waar voor deze man. Met veel liefde en toewijding heeft hij gezorgd voor vrouw en kinderen.

"Gedenk o mens, dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren,..... Met deze woorden hebben we met aswoensdag de gelovigen eraan herinnerd dat inderdaad de mens sterfelij is. Gelukkig zij die door geloof, hoop en liefde in en tot onze Heer hun blikken naar de hemel gericht houden.

Dierbare echtgenote, te vroeg ben ik weggegaan. Groot is uw zorg geweest voor mij tijdens mijn maandenlange ziekte. Ik dank u voor de zorg en opoffering die gij U vol liefde hebt getroost. Moge God verder uw kracht zijn.

Lieve kinderen en kleinkinderen, ik was zo fier en gelukkig om u. Doet alles om moeder en elkaar gelukkig te maken en bidt voor mij.

De families VOLKAERT, DE VOS, DE CLERCO
en VAN CROMPHOUT,

danken om uw kristelijk medeleven en uw gebeden.