

" Heer Jezus, wees de ziel van onze overleden vriend genadig. "



Bid voor de ziel van

Mijnheer

Cyrille, Camille VUYE

echtgenoot van

Mevrouw Emma VANDERHAEGEN

geboren te Ronse, op 15 juni 1896 en er godvruchtig overleden op 20 juni 1965,

gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Ik ben de Verrijzenis en het leven. Die in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij. Niemand die leeft en in Mij gelooft, zal voor eeuwig sterven.

Jo. 11, 25-26.

Cyriel was een eenvoudig werkzaam man. Hij geloofde in de Heer. Met zorg, moedig in de beproeving, bleef hij trouw in zijn taak als vader en echtgenoot. Eigen leed vergetend sprak hij anderen moed in. Hij hield er aan dat Christus zelf, in zijn Eucharistie, regelmatig op bezoek kwam.

Wij hopen en bidden dat de Heer zelf zijn belofte zal vervullen: "Die in de Zoon gelooft zal het eeuwig leven hebben. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag"

Jo. 6, 40.

Dierbare echtgenote, dank voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Blijft uw kracht en troost zoeken in het gebed tot de Heer die met u uw beproeving zal dragen.

Goede jongen, tot het laatste ogenblik waart ge mijn steun, dank U. Blijf zorgen voor moeder.

Beste familieleden en vrienden vergeet mij niet in uw gebeden.

messiaen, ronse

Mevrouw Cyrille VUIYE, geboren Emma VANDERHAEGEN,

Heer en Mevrouw Maurice VUYE-MARIAULLE en kinderen,

De familiën VUYE-T'JONCKE en DELAURIER-VANDERHAEGEN,

danken U van harte voor de bliken van innige deelneming en gebed.