

«In de tuin staan perzikbomen
takjes die hij entte, staan in bloei».

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Albert VIJLE

echtgenoot van

Mevrouw Marguerite HAEGEMAN

Oudstrijder 1940 - 1945

Lid van het N.V.W.

Lid van de Koninklijke Boldersmaatschappij
«Moed en Volharding».

Geboren te Godveerdegem op 21 mei 1919 en
thuis overleden op 27 april 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Weinigen onder ons leefden zo goed de woorden van Jezus na als hij: «Bemin uw naaste zoals Uzelf». «Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt». Hij zij het nooit, maar het waren zijn leefregels.

Hij was een goed man, altijd blijezind, werkzaam en hulpvaardig. Hij kreeg tien talenten van God en heeft ze niet in de grond gestopt, hij wist en kon ontzettend veel. Overal en voor iedereen wist hij raad, had hij gereedschap, stak hij een hand toe, maar zijn beste gereedschap was zijn goed hart.

Zijn talenten heeft hij meer dan tienvoudig teruggegeven door het gelukkig maken van zijn echtgenote, zijn kinderen, zijn kleinkinderen en zijn vele vrienden. Hij hield van werken, maar

hij hield ook van ontspanning en spel, met familie en vrienden.

In zijn ziekte is hij zeer moedig geweest. Tot het einde toe heeft hij ze gedragen zonder iemand tot last te willen zijn, in dankbaarheid tegenover zijn echtgenote die hem altijd zo nabij was, en heeft bijgestaan tot op het ogenblik dat hij afscheid nam om terug te keren tot God waar hij rust zal vinden.

Hij was fier op zijn kleinkinderen, met wie hij zo graag speelde. Hij en de kleintjes hebben te weinig tijd gehad om samen van het leven te genieten.

Papa, je hield veel van ons, dat voelden we in duizend kleine dingen. Wij houden veel van jou en zijn je oneindig dankbaar voor wat je voor ons geweest bent. We zullen je erg missen.

Lieve echtgenote, dank voor al uw zorgen en toewijding.

Lieve kinderen, dank voor al uw bijstand, vroeger en vooral in mijn laatste weken.

Lieve kleinkinderen, groei verder op in schoonheid en blijf pépé gedenken.

Om uw blijken van deelneming

om uw aanwezigheid

Danken wij U van harte

Marguerite HAEGEMAN

Armand VIJLE - Mariette PERSOONS

Laurent VAN DE CASTEELE - Anita VIJLE

Jean-Paul VIJLE - Christine VAN DEN NOORT-
GATE en kinderen

Dirk MAGHERMAN - Ingrid VIJLE en kinderen.