

De rechtvaardigen zullen leven in alle eeuwigheid ;
hun loon is bij den Heer. Sap.

∴
ZALIG AANDENKEN
VAN MIJNHEER

PETRUS AMAND VYVERMAN

weduwnaar van Mevrouw
MARIA LOUISA DE ROP

Lid van den Bond van het H. Hart
en de Confrerie van het H. Sacrament,

geboren te Denderleeuw den 15 Mei 1856 en
aldaar godvruchtig overleden den 15 Augustus 1946.
Versterkt door de H.H. Sacramenten
enden Pauselijken Zegen.

De hooge ouderdom is een edele kroon, die op den
weg der gerechtigheid gevonden wordt ! Ps. 16, 34

Van kristene ouders geboren en opgevoed in de vreeze
des Heeren, leefde hij van zijn geloof en bewandelde den
weg der deugd, zijn diep kristelijk leven zal nog lange
jaren naklank vinden in het hart zijner kinderen en
allen die hem mochten benaderen. Geen wonder dat het
einde van zulk een vroom leven, een zalig afscheid wordt
voor al zijn geliefden en een voorsteek van Gods uit-
verkorenen. In volledige overgave aan Gods heiligen Wil,
zocht hij in zijn laatste smartelijke uren steun in het ge-
bed, zijn leven was stichtend, zijn heengaan een zalige
doed !

Mijne geliefde kinderen, kleinkinderen en familie, mijn
levenstaak was ten einde, God roept mij tot zich, ik
aanbid zijn Heilige Wil, maar het scheiden doet mij
pijn, ik minde U allen zoo zeer. Uwe liefde voor mij was
groot. Hebt dank allen, Gij vooral die mijne laatste
levensdagen met kinderlijke zorgen en liefdebewijzen hebt
verzacht, onze liefde eindigt niet aan het graf. Als kris-
tinen gelooven wij in een beter leven waar wij mekaar
voor eeuwig zullen weerzien. Intusschen bidden wij voor
mekaar, de band van het gebed is sterker dan de liefde,
vaartwel, tot weerziens hierboven.

Mevrouw Alice VYVERMAN,

Mijnheer en Mevrouw Donat MELCKENBECK-VYVERMAN en doch-
ter Marie-Louise,

Mijnheer en Mevrouw Cypriel VYVERMAN en zoon,

Mijnheer en Mevrouw Richard VYVERMAN-VERMEULEN en zoon
Pierre,

Mijnheer en Mevrouw Marcel PENNEWAERT-VYVERMAN en zoon
Robert,

Mijnheer en Mevrouw Guy MOUSON-RAMPELBERGH,
zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind ;

De familiën VYVERMAN, DE ROP en BEULENS.

bedanken voor uwe gebeden en blijken van deelneming.

Drukk. Couck-Staels. Denderleeuw.