

God is Liefde ! (H. Johannes)



Verenigd in gebed
nemen we hier op aarde afscheid van

DE HEER
Albert Octaaf WAEGE

weduwnaar van Mevrouw
Odette TANIQU

geboren te Nederename op 30 november 1921
en overleden te Oudenaarde op 2 december 1994
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Lid van de K.B.G. te Nederename

De namis zal plaatshebben op donderdag 15
december 1994 om 19 uur in de St.-Vedastuskerk
te Oudenaarde - Nederename.

Robert en Monique VAN DE WINCKEL - WAEGE,
Dimitri VAN DE WINCKEL,
De families
WAEGE, TANIQU, VAN HAUTEGHEM, LE GOUIL,
*danken U voor uw blijken van kristelijke deel-
neming en uw gebed.*

Als een bliksemstraal aan een heldere hemel
vernamen wij het droeve nieuws : Albert was
uit ons midden weggenomen. Hij was een lief-
devolle echtgenoot, een zorgzame vader en

grootvader. Voor het welzijn van zijn dierbaren
heeft hij zich als schrijnwerker en bekister op
de bouwerven ingezet, dag in, dag uit. Om
zijn goedmoedig humeur en zijn ijver was hij
graag gezien bij zijn werkgevers en bouwgezel-
len.

Naast zijn diepe bekommernis van het wel-
zijn van zijn gezin waar hij zovele deugdendoende
jaren mocht doorbrengen, was hij ook graag bij
de medemensen, om in gezelschap wat te keu-
velen en oude herinneringen op te halen, of om
hier en daar een helpende hand te bieden waar
het nodig was.

Zijn kleinzoon was hem zeer dierbaar, hij
volgde hem in zijn studies en ook in zijn ont-
spanning : het voetballen.

Zijn kaartnamiddagen bij de K.B.G. zou hij
nooit overschrikkelen. Hij was met de Bond
vergroeid. Het was telkens een blij weerzien.

Aan die vele mooie en gelukkige dagen kwam
dan zo spoedig een einde. Maar dagelijks had
hij gebeden om geen lange lijdensweg te moe-
ten meemaken. Moge hij nu eeuwig vreugdevol
samenzijn in het Hemels Vaderhuis.

Dierbare kinderen en kleinkind : gij weet hoe
nauw verbonden met U, ik uw leven heb gedeeld
en door U een gelukkige levensavond mocht ge-
nieten. Dank voor alles. Blijf één met mij in
uw gebeden.

Familieleden, vrienden en medeleden van de
K.B.G. : het was zo goed in uw midden gezellig
te vertoeven. Vergeet ook gij mij niet in uw
gebeden voor mijn zielerust.

Heer God, Hemelse Vader, ik dank U voor
mijn leven, voor mijn vele vreugden, maar ook
voor de pijn en teleurstellingen. Met U heb ik
mijn kruis gedragen. Neem mij nu op in de
eeuwige vreugde.