

Wees ontvangen door God en zijn Heiligen
(Catacomben)



In onze gebeden gedenken wij

DE HEER

Marcel Desideer WAEGE

echtgenoot van Mevrouw

Anna VERMEULEN

geboren te Nederename op 20 februari 1911 en
overleden te Oudenaarde op 25 januari 1991
gesterkt door de Ziekensakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Marcel is van ons heengegaan, maar bij zijn
familieleden en vrienden zal de herinnering aan
zijn leven onder ons lang voortleven. Om zijn
goedheid, werklust en behulpzaamheid zullen we
dankbaar blijven.

Zoals de meeste van zijn tijdgenoten waren
de steenbakkerij en de suikerfabriek zijn dage-
lijkse bezigheid. Verhuisd naar Nederzwalm met
zijn ouders keerde hij na zijn huwelijk naar zijn
geboortedorp terug om daar samen met zijn
vrouw te bouwen aan een nestwarm gezin waar
de kinderen gelukkig en goed werden opgebracht
Opgewekt van gemoed wist hij ook in de don-
kere dagen van het leven een straaltje zon te

brengen zowel thuis als in de vriendenkring. Op
zijn werk werd hij gewaardeerd om zijn goede
arbeid en zijn vriendschappelijke omgang met
zijn medearbeiders. Na de wel volbrachte dag-
taak en de verzorging van zijn gezin was hij
ook graag eens onder de mensen om een boom-
ke te kaarten, maar vooral bij zijn geliefde
vinkensport, waar hij in het bestuur immer be-
reid was de karweitjes op te knappen. Toen hij
moeilijkheden kreeg met zijn zichtvermogen
bleef hij toch goedmoedig en geduldig.

Na een ziekteperiode van negen weken is hij
vredig gestorven.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen. Ik heb mij altijd te-
vreden gevoeld te mogen meewerken aan uw
geluk en uw welzijn. Ik wist me ook goed be-
loond door uw genegenheid en liefdevolle ver-
zorging. De vele jaren dat we samen leefden
en werkten waren deugddoende en vreugdevol.
In uw gebeden voor mij blijven we samen.

Familieleden, burens en vrienden: we hebben
lief en leed gedeeld en mekaar geholpen en bij-
gestaan waar het moest. Dank voor alles, bidt
ook gij voor mijn zielerust.

Hemelse Vader, op aarde bracht ook ik mijn
steentje bij voor het eeuwig Vaderhuis in de
Hemel. Laat mij daar nu, bij U, altijd rusten.

Namis op vrijdag 15 februari 1991 om 19 uur.

De families WAEGE, VAN MULLEM,
VERMEULEN, BUYLE danken U voor Uw
gebeden en Uw kristelijke deelneming.

Begr. D'Hondt, Oud.

Druk nv Moerman