



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Venant WAEGEMAN

echtgenoot van Paula VAN WIJMEERSCH

geboren te Sint-Blasius-Boekel op 25 april 1928
en godvruchtig overleden

in het U.Z. te Gent op 18 mei 1995,
gesterkt door het sakrament van de ziekenzalving.

De families

WAEGEMAN, VAN WIJMEERSCH,
VAN DE FONTEYNE, DIERAERT,
danken U voor de blijken van deelneming en gebed.

Namis op dinsdag 6 juni 1995 om 19.30 u.

Na een lange tijd ziek te zijn geweest is hij van ons heengegaan. Wie hem kende wist dat hij steeds bereid was om te helpen waar het kon, al liet zijn gezondheid het de laatste tijd niet meer toe.

Samen zijn met familie en goede vrienden betekende altijd iets bijzonders voor hem, en nu heeft hij in alle stilte afscheid genomen van allen die hem nauw aan het hart lagen.

Beminde echtgenote, dank voor Uw goede zorgen en genegenheid. U was alles voor mij.

Lieve kinderen en kleinkinderen, gij weet hoeveel ik van U allen hield en hoe graag ik U op bezoek kreeg.
God zij met U.

Aan alle familieleden en vrienden, tot weerziens bij God.

