

*Mijn dagen zijn door twijfel overmand,
ik ben gevangen in mijn onvermogen.
Hebt Gij mijn naam geschreven in uw hand,
zult Gij mij bergen in uw mededogen ?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik nog eenmaal zien met nieuwe ogen ?*

†

Blijf in uw gebed indachtig

de jongeheer

JANNICQ WAEGHE

zoon van de Heer en Mevrouw Hendrik
en Odette Waeghe - Van Coppennolle

geboren te Oudenaarde op 14 februari 1969 en overleden op 6 december 1986 na een smartelijk ongeval te Wortegem-Petegem.

God, onze Heer, met mateloze droefheid komen wij tot bij U. Dit plotse afscheid maakt ons zo machteloos en leeg. Wij vinden geen troostend antwoord op onze vragen.

Gij kent onze twijfel en onze pijn. Voor dit jonge leven was nog zoveel weggelegd. Met al onze energie wilden

wij als ouders hem een gelukkig leven helpen opbouwen. Met dankbare gediensigheid maakte Jannicq ons leven zinvol.

Wij staan met lege handen voor U, God, blijf ons in dit verwarrend uur nabij, wees het licht in ons geloof, wees de kracht van ons vertrouwen, wek de dankbaarheid op in ons hart voor alles waardoor Jannicq onze vreugde was:

God, wij bidden U, spreek tot ons uw woord van trouw aan wat Gij met de mens begonnen zijt, geef eeuwig leven aan hem die Gij nu tot U geroepen hebt, om voortijdig tot voltooiing te brengen wat Gij als levenskracht en vriendschap in hem hebt laten groeien.

Moge het gebed van allen die met hem verbonden leefden hem blijvend vergezellen in de eeuwige vreugde.

Namis in St.-Walburga op vrijdag 26 december te 17u30.

De Heer en Mevrouw Hendrik Waeghe-
Odette Vancoppennolle
Mevrouw Dion Waeghe (†)-Irma Van Brost
De Heer en Mevrouw Albert Vancoppennolle-De Mets
danken U voor Uw gebeden en Uw kristelijke
deelname.

Begravenissen Allegaert - Oudenaarde - 055/31 16 40
Druk. M. Moerman - Nederename - 055/31 30 90



Wij vergeten je niet