

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven »
Dankbaar gedenken wij in de H. Eucharistie
en in ons gebed

MEVROUW

ALBERTINE WAELKENS

echtgenote van de Heer GERARD VALCKE
Geboren te Oudenaarde op 9 maart 1903 en in de
Heer ontslapen te Oudenaarde op 17 januari 1977,
gezalfd met het H. Oliesel.

«Niemand leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen. Wij leven en sterven voor God onze Heer». Deze woorden uit de nieuwe uitvaartliturgie zijn zeer goed toepasselijk op het leven én sterven van deze christelijke en rijkbegaafde vrouw. Ze heeft niet voor zichzelf geleefd, wel voor de anderen: haar echtgenoot, haar kinderen, haar kleinkinderen, haar personeel, haar klanten en voor Christus. Vóór alles was zij een trouwe en goede echtgenote en een inniggoede en bezorgde moeder. Met wijsheid en met liefde heeft ze haar gezin geleid op het goede spoor. Zij was de hand die allen samen hield. Als zakenvrouw was zij de steun van haar echtgenoot. Samen hebben ze steen voor steen een bloeiende zaak opgebouwd.

Zij was een gelovige en diepchristelijke vrouw. In gebed en eucharistie vond zij de kracht om haar schone taak in het leven te volbrengen. Haar diepchristelijk geloof is vooral gebleken op het einde van haar leven. Toen ze gewaar werd dat ze ernstig ziek was, heeft ze zelf de priester laten roepen om haar het sacrament van de zieken te laten toedienen. Gelaten en berustend heeft zij haar lijden en ziekte gedragen. In haar lange ziekte werd zij bijgestaan door haar goede echtgenoot en zorgzame kinderen voor wie geen moeite te veel was en die haar het lijden hielpen verzachten. Ze heeft de vreugde en

het voorrecht mogen smaken, thuis in eigen kring, te mogen sterven. Inderdaad, haar leven is niet voor niets geweest. Wij willen de Heer en Schepper van alle Leven danken en vragen dat niets waarin zij goed en groot is geweest zou verloren gaan.

Dat zij mag leven en verder leven in haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, waarvan ze zoveel hield en waar ze fier op was.

Beste echtgenote en moeder, nooit zullen we U kunnen danken voor alles wat U voor ons gedaan hebt en wat U voor ons betekende. We zullen U niet vergeten. In gebed en in onze onderlinge liefde willen we Uw gedachtenis in ere houden.

Beste echtgenoot, heb dank voor de jarenlange liefde en genegenheid jegens mij. Ik zeg U geen vaarwel maar tot weerziens in het hemels Vaderhuis.

Beste kinderen, kleinkinderen en toegewijd personeel, heb dank voor Uwe afhankelijkheid, Uw liefde en waardering jegens mij. Zorg gij nu verder voor vader en wees goed voor elkaar. In geloof weten we dat we eenmaal worden verwacht in de hemel. Bid nu verder voor mijn zieleheil.

Gerard VALCKE,
Jean en Mimi BAERT-VALCKE,
kinderen en kleinkind,
Léon en Sophie SCHEPENS-VALCKE en kinderen,
Adolf VALCKE,
Marc en Esther VAN DEN DAELE-VALCKE
en kinderen,
Tony en Bea VAN THUYNE-VALCKE
en kinderen,
De families WAELKENS, DE VOS, VALCKE
en WINDELS,

*danken voor de kristelijke blijken van
deelneming in roww en gebeden.*