

Dat hij ruste in vrede.



GEDENK IN UW GEBED

DE HEER

**Antoine, Florimond, Theo
WAELEKENS**

echtgenoot van Mevrouw Maria VAN WAES

Geboren te Oudenaarde op 12 oktober 1905,
en er godvruchtig overleden in de H. Hart-
kliniek op 6 september 1972, gesterkt door
de HH. Sacramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

De overledene was iemand die met het
stadsbeeld van Oudenaarde vergroeid was.
Om zijn levenslustige en optimistische ver-
schijning werd hij door velen gaarne gezien.
Hij was een werker en waar op zijn ge-
dienstigheid werd beroep gedaan, was hij
steeds bereid.

Daarom danken wij de Heer van alle
leven, voor de vriendschap die van deze
man is uitgegaan, voor het rustige geloof
en de vrede die hij uitstraalde. Wij bidden
U, God, dat niets van het goede in zijn
leven zou verloren gaan, dat zijn leven ten
goede zou komen aan de wereld.

Wij bidden dat alles wat hem heilig was,
geëerbiedigd moge worden door allen die
hem hebben gekend en gewaardeerd, dat
hij moge blijven voortleven in onze gedach-

ten en gebeden, nu hij is overgegaan naar
het eeuwig leven bij God, op wie hij altijd
zijn vertrouwen heeft gesteld.

Dierbare echtgenote, ik dank u voor de
gelukkige jaren die wij samen hebben be-
leefd, volgens menselijke berekening komt
de scheiding te vroeg, in uw vrouwvol
gebed blijven wij in de Heer verbonden.

Dierbare familieleden en vrienden, gedenk
mij in uw gebed.

Mevrouw Antoine WAELEKENS - VAN WAES,
zijn echtgenote ;

De families
WAELEKENS - DE VOS - VAN WAES - DE SUT-
TER,

**danken U voor uw gebeden en
blijken van deelneming in hun
rouw.**