

O Heer! ick kyve niet, noch hadder niet met U.
Het sterven is mijn lief, ist U behagelyck nu,
Want Ghij hebt mij gemaekt, en mooght mij weer ontmaken
Wanneer 't U wel gevalt, O God! voor alle saken
Beveel ick U mijn ziel, O Saligmaker goed!
Ick geer geen ander vreughd, ick soek geen liever lusten
Als by den Bruydegom van mijnen ziel te rusten.
(Bredero. Aendachtig gebed).



ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

HENRI-CAROLUS-CESAR WAEKENS

echtgenoot van

Mevrouw GEORGETTE PIENS

geboren te Oudenaarde den 16 September 1898 en aldaar
zeer godvruchtig overleden den 14 Juni 1944, gesterkt
door al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk en
na ontvangen te hebben den Pauzelijsken Zegen.

Zijn ziel is gelouterd geworden in het lijden gelijk het
goud in den smeltkroes. Als Jacob weleer met den engel
heeft hij onverbiddelijk gestreden met de ziekte, maar in
dien strijd ontving hij de gunst van den lijdenden Christus,
die hem voerde langs den koninklijken weg van het kruis.
Daar is gebeurd het mirakel der ziel, veel grooter nog dan
het mirakel van het lichaam. Want reeds tijdens zijn laatste
levensdagen heeft dit onrustig menschenhart volledig rust
gevonden in God. Allen die hem benaderden zagen in hem
niet meer den stervenden maar de ziel die wacht op den
Bruidegom om het « Kom en volg mij » te hooren en over
te steken naar den oever der eeuwigheid, naar het rijk van
liefde en vrede. Als belooning voor zijn goedhartigheid en
oprechtheid gaf God hem nog den troost van vele en goede
vrienden, vooral van zijn collega's uit de St-Lucas Beroep-
school waaraan hij ten zeerste was gehecht.

Lieve echtgenote en dochter, duurzame ouders, menschen
zullen moeilijk begrijpen al wat gij voor mij zijt geweest
en van waar gij de kracht hebt gehaald. Mocht ik als dank,
voor u en voor mijn geliefde broeders en zusters nu de
lichtbaken zijn die den weg wijst naar Gods goedheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

Drukk. Van Assche, Oudenaarde.

Mevrouw Weduwe HENRI WAEKENS en dochter,
De familiën WAEKENS en PIENS

bedanken voor Uwe deelneming
in den rouw.