

Nu zoals in de eeuwigheid, en in de eeuwigheid zoals nu « is vrede en vreugde alleen daar, waar men God en zijn H. Wil eerbiedigt ».

LATEN WE BIDDEN VOOR DE ZIELERUST  
van

MLINHEER

## DESIRE WAEREMOES

weduwnaar van mevrouw

**ISALIA VAN PETEGEM,**

echtgenoot van mevrouw

**ZOE DE ROECK**

Vrijwilliger Oudstrijder 1914-18, vereerd met  
het Oorlogskruis met Palm,  
Herinnerings- en Overwinningsmedalje;  
Gepensionneerd spoorwegbediende.

geboren te Erwetegem de 10e maart 1895 en er  
schielijk overleden de 6e juni 1957; gezalfd  
met de H. Olie en versterkt door de Pauselijke  
Zegen in art. mortis.

Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in  
mij gelooft ook al sterft hij, zal eeuwig leven.  
(woorden van Jezus)

Vanaf de wieg tot aan het graf hangt er een  
sluier over het aards bestaan van de mens. De  
dag van morgen, hoe nabij hij ook weze, is  
ons helemaal onbekend, niet wetend of het een  
dag van vreugde of van rouw zal zijn.

Allerlei gevoelens beheersen de gemoederen  
der mensen waaronder dit vooral dat God zich  
nooit onbetuigd laat Hij slaat en zalft, Hij geeft  
en neemt en ons past geen betere houding dan  
vreedzaam en gelovig te berusten in zijn aan-  
biddelijken Wil.

Duurbare Echtgenote, Kinderen, Familieleden,  
al ben ik ijlings onttrokken aan uw blikken, ik  
weze het toch nooit aan de liefde van uw  
hart. Verenigt uw offer met het offer dat ik  
naar Gods ondoorgroendelijk raadsbesluit brengen  
moest.

Ik reken op de steun van uw gebeden en  
koester de vaste hoop dat wij elkander eens  
in eeuwige en onvergankelijke vreugde zullen  
mogen terugvinden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Bid de 4 akten.

R. I. P.



De familiën **WAEREMOES, VAN PETEGEM,**  
**DE ROECK, DE CROO, HOLDERBEKE** danken U  
voor de gebeden en deelneming in hun diepe  
rouw.

Uitg. Raoul Van Hoorde, Erwetegem