

Mijn Heer en Mijn God



BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

KAMIEL WAEREMOES

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Hortense DE ROECK

OUDSTRIJDER 1914-1918, vereerd met het Oorlogskruis met Palm, Herrinnerings- en Overwinningsmedaille, gepensionneerd arbeider.

Geboren te Erwetegem op 29 november 1893 en er schielijk overleden op 4 februari 1966, gesterkt met het H. Oliesel "in extremis", en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara

Het leed en het lijden dat de mens in deze wereld kan afzien zijn dikwijls ongekend. Een lange slepende ziekte had hem stiller gemaakt. Toch is zijn afsterven plots gekomen. Het uur waarop wij het aardse met het eeuwige moeten verwisselen roept ons op om klaar te zijn voor de eeuwige ontmoeting met de Heer!

Wij bidden vandaag de Heer, zie mild neer in uw barmhartigheid op het goede dat de dierbare overledene heeft verricht voor zijn thuis en medemensen.

Dierbare echtgenote, dank voor uw milde en dagelijkse zorg en goedheid.

Beste familie, vrienden en kennissen, dank voor uw genegenheid, een klein gebed a. u. b.

Mijn Jezus barmhartigheid.



De familiën : WAEREMOES,
DE ROECK,
DE CROO en
HOLDERBEKE.

DANKEN U VOOR UW BLIKEN VAN
GENEGENHEID EN DEELNEMING.

Uitg. Rouckhout - Erwetegem