

Mijn taak is ten einde  
ik heb gezaaid en gemaaid...  
en aan het brood dat ik voorbereidde,  
hebben mijn kinderen zich verzadigd.  
Nu is mijn taak volbracht.

Naar Gods H. Wil overleed

DE HEER

## **RICHARD WAEREMOES**

weduwnaar van Mevrouw

**MARIA VAN WAEYENBERGE**

geboren te St.-Martens-Lierde, op 21 mei 1897 en  
godvruchtig overleden te Zottegem, op 14 juni  
1985, gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Ere Landmeter - Expert van het Kadaster.



Om uw gebeden en blijken van deelname,  
danken U :

de families **WAEREMOES, VAN WAEYENBERGE,**  
**DE PRIJCK en VAN DEN BOSSCHE.**

Onze eerste opwelling is er een van droefheid,  
omdat de Heer, hem, die wij zozeer beminden,  
zo plots van ons heeft weggenomen. Maar door  
onze tranen heen, zien wij de Heer, die ons  
schijnt te zeggen : « Weent niet, maar weest  
dankbare kinderen.

Ik heb U een ingoede Vader gegeven en U  
hebt hem lang, heel lang mogen bezitten ; hij  
heeft veel voor U gedaan en U hebt met dank-  
baar hart hem jaren omringd met kinderlijke  
liefde.

Ik heb hem geroepen uit deze wereld om te  
delen in de hemelse vreugde, waar hij weer  
verenigd zal zijn, met moeder, waarmee hij mij  
zovele jaren trouw heeft gediend.

Dankbaar om wat je voor ons ben geweest,  
wij bewaren U, als licht in ons hart.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, ik dank  
U voor uw dankbare genegenheid die ik altijd  
van U mocht ondervinden. Blijft Moeder en Mij  
in uw gebeden indachtig. De Heer zegene en  
beware U...

Duurbare familieleden en vrienden die me be-  
geleidt op mijn laatste tocht, denkt eens aan  
mij en bidt opdat de Heer mij genadig weze.