

Wij wenen Heer, maar zonder klagen :  
wij mogen U geen reden vragen  
Gij zijt oneindig goed en wijs !  
Uw wil geschiede ! Hoor de bede :  
geef uw dienaar, Heer de vrede  
en leid hem in Uw paradijs. (G. G.)

†

Vroom aandenken aan  
de Heer

**Georges WAEYENBERG**

echtgenoot van Mevrouw

**Renelde CABO.**

Geboren te Everbeek op 26 juni 1916  
en na een kortstondige ziekte overleden  
in het O.-L.-Vrouweziekenhuis  
te Geraardsbergen op 23 december 1991,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der  
zieken.

Oudstrijder 1940 - 1945.

Aan zijn moed  
kon men zijn liefde kennen  
voor het leven.  
Met evenveel liefde  
en met grote dankbaarheid  
blijven we aan hem denken.

H. Jozef, patroon van de goede dood,  
bid voor ons.

Namis : zondag 26 januari 1992  
om 10.30 uur.

De families Waeyenberg, Cabo,  
Matthijs, D'Haenens

danken U oprecht voor uw blijken van  
deelneming in hun rouw.