

Gelukkig oogenblik waarop God ons roept uit de  
droefheid tot de vreugde des Heren, Nav. van Christ.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

**JOSEPH WAYENBERG**

echtgenoot van Mevrouw

**IRMA MATTHYS**

geboren te Everbeek, den 15 Augustus 1869 en er  
overleden den 6 Juni 1949.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden

Hij heeft onder ons geleefd als verkleefde echtgenoot.  
teerhartige vader en getrouwe vriend; hij was waarlijk  
goed en vol zachtmoedigheid, overgegeven en verduldig in  
smart en bekommernissen. Sap. — Eccl.

Onze roem is: dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid  
voor God in deze wereld verkeerd hebben  
2 Cor, 1, 12,

Om zijn aangenaam karakter en zijn vriendelijkheid  
werd hij door eenieder bemind; ook is zijn gedachtenis  
in zegening. Eccl, 45, 45.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen: geliefde  
zuster, gij hebt uw echtgenoot, vader en broeder niet  
verloren; gij hebt hem teruggegeven aan dezen die hem u  
geschonken had; zijn leven is door de dood niet uitge-  
doofd, maar het is veranderd in een beter leven, en eens  
zult gij verenigd zijn met hem die gij betreurd.

H. Bas.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust,

7 j. en 7 q. afl.

.....  
Druk, Depessemier Everbeek.

Een milde troost waren ons Uw bliken  
van kristelijke deelneming bij het af-  
sterven van hem die ons zoo dierbaar  
was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

WAYENBERG, MATTHYS, MATTHYS,  
en DETANT.