

Gelukkig die in den Heer sterven, Hand. Apost.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria Catharina Wayenberg

weduwe van Mijnheer

Jan-Baptiste Vanderschueren

geboren te Everbeek, den 27 April 1855 en er
overleden den 26 Januari 1950.

Versterkt door de Troostmiddelen O, M. de H. Kerk

Zij was een goede, zachtaardige en vreedzame vrouw
wederhoudend in haar woorden, recht in haar handel en
wandel: iedereen achtte haar en haar geheugen zal in
zegening blijven bij allen die haar gekend hebben

Job. 1 Eccl. 45

De grootste troost, die men in het graf meëdraagt, is de
overtuiging dat men altijd voor God geleefd heeft in de
eenvoudigheid des harten en in de beoefening der deugden.
Immers dag en nacht is zij, zich zelf vergetende, met het
geluk van haar huisgenoten bezig geweest en heeft zij
gedurig voor hen gebeden.

H. Fr. van Sales.

Duurbare Kinderen. Kleinkinderen en bloedverwanten
thans zijt gij wel bedroefd: doch ik zal u wederzien en
dan zal uw hart zich verheugen en die vreugde zal u
nooit ontnomen worden.

Jo. 16 22.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 q.

.....
Druk. Depessemier Everbeek.

Een milde troost waren ons Uw blijken
van kristelijke deelneming bij het af-
sterven van haar die ons zo dierbaar
was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën

WAYENBERG en VANDERSCHUEREN