

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U onzer (Lit. H. Hart.)

†
GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van
EDMOND WAEYTENS

echtgenoot van
Alphonsine VAN TWEMBEKE

geboren te Nederbrakel, de 9 September 1894, en er godvruchtig overleden de 14 Juli 1950, voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

Het overlijden van dezen goeden en eerlijken man stort een schoon gezin in schrijnende droefheid: zwaar is dat verlies, want hoe arm wordt ieder gezin waar vader verdwijnt.

Onder een ruwe schors huide bij dezen dierbare overledene een gouden hart: allen die hem kenden getuigen van zijn eerlijkheid, zijn goedhartigheid en dienstvaardigheid. Hij was daarbij ook een goede vader die zijn kinderen een schone ontwikkeling en opvoeding schonk. Groot zijn bij God de verdiensten van hen die de opvoeding hunner kinderen ter harte nemen.

O Heer, die ons bevolen hebt vader en moeder te eren, heb dan medelijden met de ziele van onzen dierbaren vader, vergeef hem zijn schulden en laat ons hem eens terugzien in de vreugde van de Eeuwige Glorie.

Mijn dierbare Echtgenote, lieve Kinderen, mijn afsterven doet U bittere tranen schreien, doch troost U. God beproeft wel maar hij brengt ook Zalving. Ik heb voor U veel en hard gewerkt, en ik zal voortgaan met van uit de Hemel over U te waken. Gij echter moogt mij niet vergeten: bewaart het aandenken van vader in uw hart, bidt veel voor mij. Gij mijn lieve Kinderen, tracht altijd moeder te beminnen. Vaart wel en leeft schoon. Boven alles blijft getrouw aan God en zijn H. Kerk! Tot weerziens dan en met een laatste kruisje zegen ik U: God zegene U en beware U! H. Hart van Jezus, zaligheid van die in U hopen, ontferm U onzer.

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

.....
VANDENDRIESSCHE-DE VLEESCHAUWER, NEDERBR

Mevrouw Edmond WAEYTENS-VAN TWEMBEKE ;

Mijnheer André WAEYTENS ;

Mejuffre Liliane WAEYTENS ;

De Familiën WAEYTENS, VAN TWEMBEKE, MORRE en SCHAMP,

BEDANKEN.