

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

René-Victor WAEYTENS

echtgenoot van Mevrouw

Zenaïde De Maertelaere

geboren te Nederbrakel,
de 30 januari 1900 en er godvruchtig overleden
de 23 april 1956,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Laten wij naar het voorbeeld van de Meester in alle omstandigheden van het leven leren zeggen: « Vader, niet mijn wil, maar de uwe geschiede ». Daarom heb dank, o Heer! voor de jaren die ik in levensbloei heb mogen doorbrengen; dank ook voor de tijd van lijden, uw liefdevolle kastijding. Wat ik deed, Heer, en wat ik leed, neem het genadig aan als de kranke offergave van uw dienaar en erbarm U over mijn tekortkomingen.

De levens- en lijdensweg van deze duurzame overledene is voleindigd. Nu is hij het ware leven ingetreden goed voorbereid op zijn ontmoeting met zijn Schepper. Wat is de Paastijd een heilzame tijd!

Duurbare echtgenote, kinderen, familieleden, hebt allen grote dank voor uw lieve zorgen en warme genegenheid. Ik ga wel vroeg bij de Heer. Mijn broers verwachten me wellicht al lang.

Wij spreken ten beste bij God, voor U allen die nog blijft tot wanneer ook gij geroepen wordt. Blijft ook mij steeds in uw gebeden gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer, Ned.

Mevrouw René WAEYTENS, geboren Zenaïde DE MAERTELAERE en kinderen:

De familiën WAEYTENS, MORRE, DE MAERTELAERE en COZIJS,

zeer getroffen door uw blijken van diep christelijk medevoelen,
bieden U hiervoor hun welgemeende dank.