

Heer, geef hem de eeuwige rust
En dat het eeuwig licht hem verschijne!



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

André WALRAET

echtgenoot van Mevrouw
SIMONNE BETTESONE

geboren te Deftinge de 25 mei 1920 en schielijk overleden ten gevolge van een treinongeval te Anderlecht de 16 december 1957.

gezalfd met de H. Olie.

Het vroegtijdig en plotse heengaan van de dierbare afgestorvene leert ons andermaal hoe broos en nietig dit aardse leven is.

Onverwacht is deze harde slag neergekomen op dit nog jonge gezin. Als elke morgen was hij vroeg vertrokken naar zijn werk met de blijde groet: „Tot vanavond”. Helaas! Deze reis werd hem noodlottig.

Kranig heeft hij zijn man gestaan in de strijd voor het leven, in de strijd om den brode voor zijn gezin dat hij in eer en deugd wou opvoeden en grootbrengen. Hij was een goed mens, minzaam van karakter, vriendelijk en gedienschtig voor iedereen. Daarom telt hij vele vrienden.

Heer, de slag die ons treft is hard en zwaar, maar wat ons troost is dat Gij onze Vader zijt en daarom bidden wij door onze tranen heen: „Geef ons sterkte om die grote beproeving te doorstaan en verhoor het gebed dat wij tot U richten voor het zieleheil van onze geliefde echtgenoot en vader.”

Mijn geliefde echtgenote, God roept mij tot zich, alhoewel ik er nog zo nodig was voor u en de kinderen. Doch, houd moed: „God leeft, die alles geeft” en Hij zal helpen in de zware taak die u wacht. Weet ook dat ik van hierboven over u blijf waken en voor u blijf zorgen. Ik zeg geen vaarwel maar „tot weerziens” en... bid voor mij.

Mijn beste kinderen, bewaar het aandenken van vader eerzaam in uw hart en blijft voor hem bidden. Weest nu dubbel lief en goed voor moeder opdat zij dit zware kruis moedig drage.

Beste familieleden en vrienden, toont mij uw blijvende genegenheid en vriendschap door een vroom gebed.

H.Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300d.)



Mevrouw André WALRAET,
geboren Simonne BETTESONE,

Jonge Heer Eddy WALRAET,
Jonge Juffer Betty WALRAET,
Jonge Juffer Micheline WALRAET,

De familiën WALRAET, CHARELS,
BETTESONE, VAN OYCKE
danken U van harte voor
uw gebeden en uw blijken
van deelneming in hun rouw

Uitg B.Vanderzwalmen, koster, St M.-Oudenhove