

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CLARA WALRAET

Echtgenote van

Mijnheer Albert Rubbens,

geboren te Deftinge, de 16 Februari 1891, en er zacht in de Heer ontslapen, de 29 December 1950, gezalfd met de H. Olie der stervenden.

Het leven van de mens is kort, en ijdel zijn al de aardse zaken. Wij zeggen in ons gebed: « Onze Vader die in de hemelen zijt. » Ons leven is dus een reis naar 't ander vaderland.

Zo staat de dood soms aan onze zijde en wij weten het niet; daarom is het een voorzichtige wijsheid ons steeds voor te bereiden om niet verrast te worden.

Wij kunnen Gods geheimen niet doorgronden; wij moeten ons onderwerpen aan Zijne besluiten, hoe pijnlijk die voor ons ook mogen wezen.

Moeder, wij bewaren van U de beste herinnering, ge waart steeds goed voor ons, bekommerd om ons welzijn, zacht en beminnelijk hadt ge ons steeds innig lief. Wij danken U om uwe moederlijke bezorgdheid.

Bemide Echtgenoot, te vroeg ben ik aan uw liefde ontrukkt, ik weet dat gij door mijn dood in droefheid zijt gedompeld, troost U en samen met onze duurzame kinderen, kleinkind, broeders en zusters, blijft mij indachtig. Dank om uwe geaardeerde steun en genegenheid en gedenkt mij in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. afl.)

Uitg. Raf. Vander Geynst, koster, Parike.

De familien **WALRAET, MATTHYS,
RUBBENS en DE SMET.**

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.