

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MIJNHEER

CYRIEL WALRAET

geboren te St. Martens-Lierde de 21 Maart 1874 en
overleden te Deftinge de 28 October 1952, versterkt
door de HH. Sacramenten der Stervenden.

De mens is onderworpen aan lijden en beproeving,
niemand kan het ontgaan. De Meester gaf het voor-
beeld door zijn Kruis en heiligde ons lijden en sinds
dien kan ieder zijn lijden dragen met onderwerping,
als hij van goeden wil is. Zo heeft Cyriel de beproe-
vingen gekend, met zijn goed hart en blij gemoed is
hij zijn weg gegaan steeds bereid anderen te helpen
en bij te staan.

Ook sterke eiken moeten vallen, het leven was
hard en kommervol, hij heeft gestreden tegen de
tegenslagen en nu hij sinds enkele maanden en wel-
verdiende rust genoot werd hij vrij plots, op enkele
uren tijds, neergeveld om niet meer op te staan.

Heer aanvaard mijn zorgen en tegenspoed en zie
genadig op uw dienaar neder.

Beminde broeders en schoonzusters, hebt dank om
uw trouwe genegenheid en goede zorgen. Duurbare
familie, vrienden en kennissen, blijft mij indachtig
en stort een kort gebed voor mijn zielerust.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Uitg. G. De Croo, Koster, Deftinge.



De familiën WALRAET,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN
VAN HUN TEERGELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.