



De Verrezen Heer
heeft in Zijn heerlijkheid opgenomen
Zijn trouwe vriend

Mijnheer Jozef-Alfons WALRAET

echtgenoot van

Mevrouw Maria-Clara DE KONING

lid van de Confrerie der Gelovige Zielen

geboren te Delftinge de 11 december 1894 en godvruchtig in de Heer ontslapen in het Stedelijk Ziekenhuis te Geraardsbergen de 16 juni 1966, voorzien van de H. Sacramenten der zieken.

Wanneer goedheid een dag vult, dan wordt het goed samen te leven als broers en zusters in de Heer, en dan bieden zich meteen zoveel mogelijkheden om een rijkgevuuld leven uit te bouwen tot Gods eer en tot dienst van de evenmens.

Zulke mensen hebben de ware zin van het leven begrepen en durven kalm en sterk de dood tegemoet zien.

Hierin vinden we onze vriend Jozef terug: goedheid die leidt naar toewijding zonder winstbejag, anderen vooraf helpen. In kommervolle goedheid deelde hij eeneders zorgen. Zijn eenvoudig geloof gaf hem de onzichtbare kracht, én gezin, én werk, én lijden te beleven in christelijke zin. Rusteloos om van het heerlijke leven te genieten in ontspanning, heeft het leven hem geen rust gegeven. Het korte lijden was de haastige overgang naar de eeuwigheid. — «O.L.Heer mag komen, ik ben gereed». (Laatste woorden van de overledene).

Duurbare echtgenote, onmetelijk groot is uw zorg geweest in ons gezin. Ik dank u voor die toewijding en

offergeest die gij voorbeeldig hebt bewezen. Moge de hemelse Vader nu verder uw kracht zijn tot we elkaar terugzien in de hemel.

Beste kinderen en kleinkinderen, laten wij in wederzijdse dankbaarheid elkaar gedenken. Gij waart dankbaar om de opvoeding u gegeven. Langs O.L. Heer om dank ik u om de genegenheid gegroeid uit en gevoed door echte dankbaarheid. Gedenkt mij in uw gebeden en draagt zorg voor moeder.

Bloedverwanten, vrienden en kennissen, doet alles om de mijnen en elkander gelukkig te maken en bidt veel voor mij.

Een verzorgde begrafenis, tot het einde toe, is de schoonste blijk van echte christelijke deelneming.

Uw gebeden blijven een steun voor de overledene, uw bliken van deelneming een troost voor ons.

Danken U oprecht :

*De families WALRAET, DE KONING,
HITCHINSON en SOETENS.*

Uitg. Mevr. C. Miserez, Dries, Delftinge