

†

Vroom aandenken aan  
mevrouw

## **MONIQUE WALRAET**

echtgenote van  
**Walter De Norre**

geboren te Optrakel op 8 april 1944 en  
plotseling overleden in het stedelijk zieken-  
huis te Geraardsbergen op 25 juni 1986,  
gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

### De families

Walraet, De Norre,  
De Brakeleer en Borremans  
danken U oprecht voor de blijken  
van genegenheid en deelneming in  
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Begrafenisond. V. D. Driessche, Geraardsbergen  
Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267

Weer wordt onze dierbare parochie opgeschríkt door het diep-droevig en onverwacht bericht over de plotse dood van 'n nog zo jonge gezinsmoeder. Zij was er nog zo nodig.

Pas heeft de jongste van de vier kinderen haar plechtige communie gedaan. De andere drie studeren nog. Vader wordt verweesd en vereenzaamd door de onverhoedse en onbegrijpelijke dood van zijn vrouw en de moeder van zijn kinderen in de volle bloei van haar jaren.

Aller hart bonst en hun hoofd stelt steeds dezelfde vragen, waarop geen antwoord komt, omdat er geen antwoord is.

Zij was toch goed bij hen en... zorgen heeft iedereen nodig, wil hij gelukkig zijn.

Was zij ten einde raad of kracht! Zo ziek dat zij niet wist dat zij ziek was. Weer zijn daar dezelfde vragen, zonder antwoord.

Er kan geen oplossing komen en zijn dan met het voor ons allen zo nodige opzien naar boven: "Heer, leer ons bidden".

Daar ligt de verademing. Daar ligt de mogelijke rust en... in de steun die wij elkaar geven, vader en de kinderen, moeder en de familie door schouder aan schouder elkaar te helpen om dit verlies op te vangen.

"Heer, leer ons bidden!" en... elkaar te beminnen en te troosten door onze onderlinge vriendschap en verbondenheid in het leed van het gemis, zo dat de zon van ons gezinsgeluk niet ondergaat.

"Heer, leer ons bidden!" voor elkaar, met elkaar en... ons moeder, dat zij de eeuwige rust moge vinden.