

Heer, geef haar de eeuwige rust en dat het eeuwig
licht haar verschijne.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

OCTAVIE WALRAET

weduwe van Mijnheer

LIVINUS DE CLERCQ

geboren te Erwetegem, de 18 juli 1876 en
godvruchtig overleden te Grottenberge,
de 28 december 1960,

gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Niemand wordt op aarde geboren om er te blijven
voor altijd. In geloof nemen wij aan dat het echte
leven begint na onze dood.

Wanneer men oud is, denkt men veel aan sterven -
bijzonder wanneer velen uit de reeks kennissen reeds
zijn heengegaan en wanneer ge weet dat ook weldra
eens uw beurt zal komen.

Gij hebt ons, o Heer. voor U geschapen en ons hart
kent geen ware vrede zolang het niet in U rust.

(Augustinus.)

Ik verlang ontbonden te worden en met Christus
te zijn.

(H. Paulus.)

Duurbare familie, bidt veel voor mij vooral nu
vandaag tijdens dit misoffer en bewaart in uw hart
al het goede en schone dat ge van mij hebt meege-
kregen in uw leven!

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

R. I. P.

Uitg. Emiel Otte, Grottenberge

De families WALRAET, DE CLERCQ, VAN DER BECKEN en
GEERTS

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
GENEGENHEID EN GEBEDEN. HEN BETOOND IN
HUN ROUW.