

Geloofd zij Jezus Kristus.



**GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Orpha WALRAET

echtgenote van de Heer
Albert - Joseph DE ROE,

geboren te Deftinge op 5 maart 1927 en
godvruchtig overleden te Brakel
op 14 oktober 1974,
gezalfd met het H. Oliesel « in extremis ».

Indien de mens maar voor deze aarde ware geschapen en indien alles hier eindigde aan de rand van het graf, dan ware het toch verschrikkelijk door de dood weggerukt te worden, vooral wanneer het zo vroeg en zo onverwacht allemaal gaat zoals het gegaan is voor onze dierbare overledene, voor wie we vandaag hier bijeen zijn gekomen om haar aan God aan te bevelen. Ja, de dood komt onverwacht als een dief in de nacht en niemand weet wat de dag van morgen brengen zal.

Ook onze dierbare overledene kende niet de dag van morgen. Haar vurig verlangen was het nog lang gelukkig te mogen samen leven met haar dierbare echtgenoot. Van de morgen tot de avond was ze bekommerd omdat hij het goed zou hebben. Plots werd dit gelukkig samenzijn onderbroken, en omdat het allemaal zo plots is gegaan zijn we dubbel geslagen.

Bidden we met de Kerk : « Heer, treed niet in het gericht met uw dienares, want geen mens is gerechtvaardigd als Gij hem niet zijn schuld vergeeft. Laat het gebed van onze gelovige gemeenschap bij U ten beste

spreken. Wees een genadig Rechter voor haar die het zegel draagt van de H. Drieëenheid, Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen ».

Geliefde echtgenoot, familie, vrienden en kennissen, u allen dank ik om uw liefde, om uw genegenheid en uw vriendschap, u vooral mijn goede echtgenoot dank ik zeer oprecht. Bidt allen dat Hij u zegene en dat Hij mij barmhartig weze.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De families WALRAET, DE ROE, ROKEGEM,
VAN DE MAELE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel