

*Ik zal rustig sterven
omdat ik aanvoel
dat goed nieuws me wacht.*



In gebed verenigd vertrouwen wij toe
aan Gods oneindige liefde:

MEVROUW

Paula WALRAET

Gepensioneerde onderwijzeres

geboren te Deftinge op 8 oktober 1905
en overleden te Ronse op 23 november 1988,
gesterkt door een offervaardig en oprecht
kristelijk leven en door de steun van de
H.H. Sacramenten.

Wij danken U, Heer,
door onze tranen en ons verdriet heen,
in dit uur
voor alle goeds, voor alle liefde en zorg,
die er geweest zijn in ons leven
en in het leven van anderen
door deze bewonderenswaardige vrouw.

Wij danken U
voor haar woorden die bevrijdend,
vergevend en steunend zijn geweest,
die ons hoop en vertrouwen
hebben gegeven.

Wij danken U voor het vele werk
dat door haar geest en door haar handen
recht, goedheid en vrede heeft gedaan
en voor de tedere zorg die liefde heeft gebracht.

Wij bidden U
dat wij haar zo levend,
als moeder, grootmoeder, zuster, meter,
familie en achtenswaardige vrouwe,
mogen blijven herinneren
en dat wijzelf kracht mogen vinden
om verder te leven
langs die weg
die zij ons is voorgegaan.
Amen.

Haar familie

*dankt U voor uw gebed
en blijken van meevoelen.*