

De dood is de verlossing van vele ellenden ; zij is
een schat voor dezen die godvruchtig geleefd hebben.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Pharailde WALRAET,

weduwe van

Mijnheer Jan-Baptiste Reynaert,

geboren te Mater, de 23 Januari 1871
en er godvruchtig overleden, de 15 April 1950,

versterkt door de HH. Sacramenten.

Zacht is ze heengegaan zonder de dood te vrezen,
omdat zij wist dat wij na dit leven de beloning ont-
vangen van onze goede werken, die bestaan in een
godvruchtig leven en het volbrengen onzer plichten
volgens den wil van God. Daaraan is de duurzame
overledene niet te kort gekomen, zij was inderdaad een
voorbeeldige huisvrouw en een godvrezende moeder,
die haar kinderen in eer en deugd heeft opgebracht ;
en ondanks lasten en beproevingen door ijverige werk-
zaamheid met moed Gods wegen heeft bewandeld.

**Bemide Kinderen, Kleinkinderen en Bloedver-
wanten,** ik dank U voor al uw tedere zorgen ; vaart-
wel en bemint elkander. Vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)

Mijn Jezus. barmhartigheid ! (300 d. afl.)

R. I. P.

Ename — Em. Vander Stuyff-Taverniers

Mijnheer en Mevrouw Jérôme REYNAERT-MAES en kind Germaine ;
Mijnheer en Mevrouw Jan-Baptiste DE RUYCK-REYNAERT en kind Aline ;
Mijnheer en Mevrouw Jozef REYNAERT-DE POTTER en kinderen Maria en
Sabine ;
Mijnheer Adiel REYNAERT ;
Mijnheer en Mevrouw René REYNAERT-BROWAËYS en kinderen Jean, Roger
en André ;
Mijnheer en Mevrouw Ernest REYNAERT-REYNAERT en kinderen Fernanda,
Andréa, Jean-Pierre en Luc ;
De Familien WALRAET en REYNAERT.

Diepgevoelig aan uw blikken van christelijke deelneming,
betruigen wij U onzen innigsten dank.