

Heer, laat nu uw aanschijn lichten over uw dienaar
en kom hem in uw goedertierenheid ter hulp.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

René WALRAET

weduwnaar van Mevrouw

Rachel CHARELS

geboren te St Martens-Lierde de 7 december 1876 en
godvruchtig overleden te Zottegem, de 29 maart 1957.
versterkt door de H.H. Sakramenten,
en de Pauselijke Zegen.

Eenvoudig was het leven van deze brave man, stil
en zacht heeft hij geleefd, gerust en kalm, schier on-
opgemerkt is hij heengegaan; de dood vond hem be-
reid. Men vreest het uur der rekenschap niet als men
geleefd heeft als kristen mens, als men gearbeid heeft
voor vrouw en kinderen, als men ongeschonden zijn
geloof bewaarde, als men in 't leven zware beproevingen
onderworpen heeft doorstaan.

Er kwam zelden een klacht over zijn bevende lip-
pen, daar hij hoopte dat zijn lijden met liefde gedra-
gen, hem het eeuwig en onvergankelijk geluk zou
waarborgen.

O God, die in het verborgene ziet en zeker geen
goed onbeloond laat, wil genadig het offer van mijn
hard leven aanvaarden, tot loutering van mijn on-
sterfelijke ziel, tot welzijn van mijn naastbestaanden,
en tot zegen over hen, die mij met onbaatzuchtige
naastenliefde hebben bijgestaan.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, blijft
de familietraditie getrouw. Volg mijn voorbeeld na
van eenvoudige geloofsvervulling. Alleen in Gods'
gebod zult gij geluk vinden. Blijft mij indachtig in
uw goede werken en gebeden opdat het eeuwig geluk
mij moze geschonken worden, waar ik eens u allen
verwacht bij den Heer.

H.Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. (300d.)

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, M.-Oud.



De familiën WALRAET-CHARELS

zeer gevoelig voor de blijken van kristelijke deelneming
betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene

DANKEN U.