

*"Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God Zijn Vriendschap
en Zijn Liefde geven."*

†

Gedenken wij in deze Eucharistieviering
het leven en de verrijzenis van

DE HEER

Robert WALRAET

echtgenoot van Mevrouw Lucie DE GRAEVE

*Lid van de N.S.B.
Oud-strijder en Krijgsgevangene 1940 - 1945*

geboren te Sint-Maria-Horebeke op 4 juli 1914
en godvruchtig in de Heer ontslapen in het U.Z.
te Gent op 1 februari 1989,
gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken.

Mevrouw Robert WALRAET - DE GRAEVE Lucie
en de familie

danken U voor uw gebed en medeleven.

Sommige mensen laten een spoor van hartelijkheid achter wanneer hun menselijke verschijning aan onze ogen wordt onttrokken. Zo zal de herinnering aan Robert in het leven van zijn lieve echtgenote, van zijn geliefde familie en zijn talrijke vrienden er één zijn vol warme menselijkheid. Ook de oude werkmakkers van N.M.B.S. Gent-Zeehaven zullen hem missen, want ook al was Robert reeds jaren op pensioen, zijn collega's droegen hem nog steeds op handen. Ook bij de burens was zijn belangloze dienstbaarheid bekend en nooit gingen priesters of religieuzen tevergeefs bij hem aankloppen. Een vleugje humor, dat hij tot op zijn sterfbed mocht bewaren, maakte dat alles dubbel aantrekkelijk.

In het hart van zijn lieve echtgenote laat hij een lege plaats achter. Na zovele jaren trouwe verbondenheid en fijngevoelige genegenheid valt het zwaar te worden gescheiden. Alleen het vertrouwen in een Liefde sterker dan de dood, geeft kracht om dit kruis te dragen. Vandaag bidden we dat dit verrijzenisgeloof zo sterk mag zijn dat we ontvankelijk worden voor de nieuwe wijze waarop Robert ons voortaan nabij is. Vandaag maken we als familielid of vriend het voornemen onze dankbaarheid tegenover Robert te vertalen in blijvende zorg voor zijn beproefde vrouw. Zo wordt liefde onder mensen teken van Gods eigen zorg. Zo zal ons gebed voor Robert verhoring vinden en vindt deze Eucharistie haar bekroning in het Eeuwig Feestmaal bij de Heer.

Begr. Vercruyssen - Gent