

Maria, koningin der stervenden, toon dat Gij haar Moeder zijt.

Tot vroom aandenken aan de ziel van
MEVROUW

ALICE WALRAEVENS

weduwe in 1e huwelijk van de Heer
VICTOR MACHTELINCKX
echtgenoot van de Heer
HERMAN VAN DAMME

geboren te Nederbrakel, de 21 december 1898
en plotseling overleden te St-Martens-Lierde
de 24 mei 1974, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken "in articulo mortis".



De families WALRAEVENS, MACHTELINCKX, VAN DAMME, SPITAEELS en D'HAENENS,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. DE VOS, St.-Martens.Lierde

Een gelovig mens voelt ook de pijn van het zó plotseling afsterven zeer scherp aan. Hij kan ook soms geen weg met zijn bitterheid, moedeloosheid of niet-begrijpen. Maar toch ! Hij draagt ergens een zekerheid mee, een geloof, dat zijn kijk op leven en dood anders maakt ; een zekerheid die hem moed en troost geeft ook in zo pijnlijke omstandigheden als deze.

Het leven is hard geweest voor deze afgestorvene. Het vroegtijdig afsterven van haar echtgenoot was de eerste statie van de kruisweg die zij verder moest gaan soms in heel pijnlijke dagen. Gelukkig de christen die dan het spoor kan volgen van de Koning der martelaren, die onder het Kruis van haar Zoon, meeofferde voor de verlossing der mensheid.

Vaartwel beminde kinderen, mijn liefste kleinkinderen en achterkleinkinderen, mijn ganse familie, draagt zorg voor vader, die mijn hulp met de dag nog meer nodig had.

Zoals Ik U allen met liefde en toewijding heb omringd, zo ook hebt Gij mij in het leven met kinderlijke zorg geholpen en bijgestaan. Heel onverwacht ben Ik van U weggeroepen zonder U nog een moederwoord te kunnen toesturen maar gij kent mijn wens : leeft allen in de beste genegenheid voor elkaar, draagt samen zorg voor mijn liefste kleinkinderen en bidt voor mij in de Zondagmis.

Moeder Maria, help ons moeder om uit deze benarde wereld te komen tot het blijvend geluk bij Uw Goddelijke Zoon.