

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



## Bid voor de Ziel

van

# CYRIEL WALRAEVENS

weduwenaar van

## LYDIA-MARIE SPITAELS

geboren te Ste. Maria-Oudenhove, de

4 Augustus 1869, en godvruchtig overleden te

Nederbrakel, de 3 Augustus 1948.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Een erekroon zijn de hoge jaren, die op de weg der gerechtigheid gevonden worden. Prov.

Beroem u niet op de dag van morgen; want op het uur dat gij het minst denkt zal de Zoon des mensen komen, Prov. XXVII-I-Luc XII-40

De zoetste troost welke men naar het graf mededraagt, is het getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid voor God in deze wereld hebben geleefd.

De dood der rechtvaardigen is kostelijk: hij stelt een einde aan de ellenden en is het begin der volkomene rust.

Duurbare kinderen en allen die mij bemind hebt, weest mijner indachtig in uw gebeden.

Eerwaarde Zusters ik dank u zeer voor de goede zorgen waarmede gij mij hebt omringd.

Mijn Jezus, Barmhartigheid. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Mijnheer en Mevrouw  
Cyriel WALRAEVENS-SPITAELS;  
De Familien WALRAEVENS-SPITAELS;

BEDANKEN U voor de blijken van deelneming  
in den rouw die hun komt te treffen.