

Mijn taak is af, mijn werk volbracht,
Mijn levensadem neigt ten nacht.
Ik zal met blij verlangen
Mijn loon uit Gods hand ontvangen.

†

Begeleiden wij naar het Vaderhuis door
ons gebed de ziel van
de heer

Gustaaf Walraevens

gebore te Hemelveerdegem op 8 juli
1881 en er godvruchtig overleden op 3
januari 1972, gesterkt door de Sakramen-
ten der zieken en de Pauselijke zegen.

De families

WALRAEVENs en HENDRICKX

danken u voor uw gebeden
en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

In eenvoud en stille plichtsbetrachting is het leven van de dierbare overledene voorbijgegaan. Gustaaf heeft steeds ge-tracht een goed mens te zijn, genegen en dienstvaardig voor allen. Zijn leven was een dank tot God voor de gave van het kristen geloof, voor de schoonheid van Gods natuur en de dagtaak die hem telkens opnieuw Gods vaderlijke zorg over mens en plant liet aanvoelen. In hem was niets van het jachtige van de moderne wereld; kalm en rustig werd alles gemeten naar de nooit feilende maatstaven van komen en gaan. Hij had geen schrik om voor Gods rechterstoel te verschijnen; de dood was voor hem de overgang naar een beter leven.

Beste familieleden, dank om uw gene-
genheid en liefderijke zorgen. Eens zul-
len wij elkander terugzien. Goede vrien-
den van hier en van Amerika, uw gebed
weze voortaan de uitdrukking van uw
liefde voor mij.

Uitg. L. Engels, Koster, Hemelveerdegem