

*Nooit vragen, nooit klagen,
maar pijn in stille dragen.
Haar handen hebben voor ons gewerkt
haar hart heeft voor ons geklopt
haar ogen hebben ons
tot het laatst gezocht.*



Om te delen in het eeuwig leven van
de verrezen Heer,
Heeft de Vader tot zich geroepen.

MEVROUW

Leonie, Louise WALRAEVENS

weduwe van
De Heer Cyriel VAN DE MERGEL

geboren te Sint-Maria-Lierde op 13 juni 1906
en godvruchtig overleden in het rusthuis
"Najaarszon" te Brakel op 4 maart 1995,
gesterkt door het sakrament van de
ziekenzalving.

Moeder, heel stil zoals je leefde ben je van ons
heengegaan na een werkzaam leven ook in moeilijke tijden.

Wij danken de Heer voor dit mooie leven:
voor de stille moed waarmee je alles hebt
gedragen,
voor het "steeds jezelf vergeten" ten bate
van uw kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen waar je steeds naar vroeg,
voor het gelukkig samen zijn in "Najaarszon"
vooral met je vriendin Maria die je steeds
nabij was en waar je altijd kon op rekenen,
voor haar dankbaarheid om elke attentie
en bezoekjes van haar kinderen, voor het
personeel en zij die goed waren voor haar.
Wij hopen op een blijvend weerzien bij de Heer.

Aan u allen familie, vrienden, bewoners en perso-
neel van "Najaarszon", die voor mij een steun en
troost geweest zijn, mijn oprechte dank.

De familie dankt U.

Namis rustoord "Najaarszon" op 25 maart om
17uur.