

Al wat uit de aarde voortkomt,
keert daarheen terug.
Maar wat van boven komt,
keert terug naar boven. (Sir. 40,11)



Bewaar in uw herinnering
en bid voor

MARIA WALRAEVENS

Geboren te Lebbecke op 26 november 1915
en overleden in het A. Z. Sint-Blasius
te Dendermonde op 22 januari 1997,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Lid van KVLV en Ziekenzorg.

Weduwe van Leo VLASSENROOT

Een mens werd eenmaal geschapen, genomen
uit de aarde en ontving de Levensgeest.

Een mens, hij leeft zijn dagen, seizoen na sei-
zoen, hij zaaide in tranen en oogstte in vreug-
de tot zijn tijd was vervuld en hij naar de aar-
de moest terugkeren.

Nu ook uw dagen zijn vervuld, Maria, dagen van
droefheid, toch ook dagen van vreugde, vertrou-
wen wij uw lichaam toe aan onze aarde. Het
keert terug naar de stof waaruit het is ontstaan.
Maar ook wij geloven dat gij voortleeft over de
dood heen ; dat gij wordt meegedragen naar de
zee van genade, een oceaan van vrede en le-

vengevend water ; dat gij nu leeft in het volle
licht.

Ons blijft alleen nog de herinnering. Gij waart
een vrouw met een waarachtige geloofsbele-
ving, zeer gedienschtig voor elk die u om hulp
vroeg. Wijkprocessies, broederlijk delen, wel-
zijnszorg : men kon steeds op uw medewerking
rekenen. Uw dagelijkse Eucharistieviering, later
uw communie aan huis, uw paternoster : het
hoorde in uw leven. Ge waart vroeg alleen om
de zorg voor uw gezin te dragen ; later hebt ge
u ten volle ingezet voor de opvoeding van uw
kleinkinderen.

Trouw aan uw gewezen echtgenoot moogt ge nu
bij hem gaan om samen met hem het eeuwig-
durend geluk te beleven.

Beste kinderen en kleinkinderen, toch dank ik
u voor uw genegenheid, uw hulpvaardigheid en
uw nooit aflatende kommer die gij steeds voor
mij hebt betoond.

Blijf mij gedenken in uw gebed.

Lieve Vrouwke van Lebbecke, wil onze moeder,
die ook uw naam droeg en u vurig vereerde, nu
begeleiden tot bij uw Zoon Jezus en troost ons
nu wij bedroefd achterblijven. Maria, troosteres
van de bedrukten, bid voor ons.

De families
WALRAEVENS, VLASSENROOT,
VAN SCHOOR en BOSTEELS,
danken u voor uw gebed en woorden van troost.

Begravenissen, crematies, grafzerken & drukkerij
Merckx, Albert I str. 44 Lebbecke, T. 052/41 32 89