

Het geluk ligt in het stil beleven  
der dagelijkse dingen ;  
zich zelf aan iemand anders geven  
en 't eigen "ik" verdringen.



**IN GEDACHT E EN GEBEDEN GEDENKT**  
MEVROUW

**MARIA WALRAEVENS**

weduwe van de heer  
**Eugeen VAN DER ZWALMEN**

geboren te St.-Maria-Lierde op 11 juni 1902 en  
overleden te Everbeek op 11 januari 1971, voor-  
zien van de HH. Sakramenten der zieken

"in extremis"

Zij was lid van de St.-Jozefsgilde.

Een goede moeder is een wezen dat zichzelf  
aan anderen geeft en 't eigen "ik" verdringt.

Maria heeft zich inderdaad gegeven aan haar  
man. In werken, vreugden, ziekte en vroege  
dood heeft zij hem bijgestaan.

Zij heeft zich gegeven aan haar zieke zoon.  
Niets was haar voor hem te veel. Zijn heengaan  
is voor haar een ongeneeslijke ziekte geweest.

Zij heeft zich gegeven aan haar talrijke kroost.  
Zij heeft haar eigen "ik" verdrongen om haar  
kinderen goed te doen. Zij waren haar trots en  
haar vreugde.

Mijn goede kinderen, gij vooral mijn dochter,  
ik dank U voor uw zorgen en liefde. Bewaar  
van mij de goede souvenir van een toegewijde  
en christelijke moeder.

Mijn familie, waarvan ik zo hield en al mijn  
vrienden, heb dank voor uw genegenheid en  
bid voor mij.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor  
mij.

De families EECKHOUDT, DE BEER, WALRAE-  
VENS en VAN DER ZWALMEN,

**danken U voor uw blijken van deelneming.**

Uitg. R. Van der Geynst