

*Gedenk hoe kort het leven is en hoe wankelachtig de mens!*  
Ps 88,

† **BID VOOR DE ZIEL**  
*van Mevrouw*

## **Marie-Louise Walraevens**

*Echtgenote van Mijnheer*

### **Arthur De Cock**

*geboren te Ste Maria Lierde den 13 October 1884  
en in den Heer overleden te Delftinge den 9  
December 1948*

.....  
*Sterven is droevig; onvoorziens sterven is nog  
droeviger. Men heeft niet eens tijd gehad afscheid  
te nemen van de zijnen, en zijne ziel voor God op  
de grote reis voor te bereiden. En toch is sterven  
het onontkomelijk lot van ieder mens op aard.  
Het is derhalve een zalige gedachte in zijn leven  
te bidden om ten allen tijde gereed te zijn voor  
Gods oordeel te verschijnen.*

*Geliefde echtgenoot, dierbare kinderen en klein-  
kinderen, versteld en verslagen treurt Gij om het  
smartelijk ongeluk dat U getroffen heeft. Gedenkt  
nochtans dat God, die een God is van goedheid  
en barmhartigheid, deernis zal hebben met uw  
lijden. Vraag Hem dat Hij mijn ziel genadig weze  
en laat niet na, zoals het de gewoonte is in alle  
christelijke gezinnen, dagelijks voor uw overle-  
dene te bidden. De smekingen en offers der leven-  
dene, met geloof en vertrouwen verricht, zijn  
heilzaam voor de afgestorvenen.*

*Jesus, Maria, Jozef, laat mijn ziel met U in  
in vrede rusten.* 100 d a.



*De Families Walraevens ;*

*De Cock ;*

*Eeckhout ;*

*Spitaels ;*

zeer gevoelig voor de blijken van  
deelneming hun betoond bij het over-  
lijden van hun dierbare afgestor-  
vene

DANKEN U.

---

*Druk Pieruert, Geeraardsbergen*