

Vader, je was zo kranig,  
geen klacht kwam uit je mond,  
je tranen heb je bedwongen,  
je pijnen met een glimlach afgerond.

Dankbare herinnering aan:

DE HEER  
**Willy WALRAEVENS**

echtgenoot van Mevrouw Agnes LIMPENS.

Geboren te Brakel op 29 november 1940  
en thuis, rustig in familiekring overleden  
te St.-Maria-Oudenhove op 5 juli 1996.  
Gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Niets vermoedend stapte Willy op 3 maart, samen met zijn vrouw en Danny, op naar het voetbal. Zij gingen supporteren voor Gerdy! Plots werd Willy onwel en 't zou nooit meer goedkomen. Ongemerkt, zoals bladluizen op een appelboom, had ziekte zijn sterke gestel ondermijnd.

Willy was een goede man, een trouwe echtgenoot en vader uit één stuk, een lieve peter ... . Altijd was Willy in de weer en steeds bezig, hij had nog zoveel plannen ..., maar plots en onverwacht viel alles stil.

Willy vond niet goed zijn woorden meer om te zeggen wat hij voelde. Soms wilde hij zeggen 'hoop doet leven' maar hij zei: 'leven heeft hoop'.

Lieve Willy, we hadden samen met de kinderen een goed gezin, maar het was veel, veel te kort.

Pa, je was voor ons de bovenste beste vader. Je stond altijd klaar voor ons en je was steeds bereid om ons een handje toe te steken. Vader, wij danken je voor alles wat je voor ons hebt gedaan en weet dat wij altijd van je zullen houden.

Danny en Gerdy.

Agnes, 'dank je' voor wat je voor mij betekende, vooral in deze laatste maanden en voor je vele lieve zorgen.

Lieve kinderen, familie en vrienden bedankt voor de vele dagelijkse en wekelijkse bezoekjes. 't Was goed samen te zijn, zorg goed voor Agnes en voor elkaar.

Lieve Naomi, graag had ik je nog wat willen volgen en zien opgroeien, maar weet dat ik altijd aan je denk.

Tot weerziens allemaal, bij de Heer.  
Moeder van Troost, bid voor ons.

De families WALRAEVENS - LIMPENS - DUHAUD en VAN RUYSKENVELDE danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis: maandag 12 augustus 1996 om 18.45 uur.

*'t Is vreemd,  
soms hoor ik hem nog praten,  
stelt hij mijn doen en laten,  
bepaalt hij nog mijn sfeer.  
Een grote liefde blijft toch altijd in je leven.  
Wat hij aan vriendschap heeft gegeven,  
dat leeft - ook al is hij er niet meer-*