



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

MEVROUW

**Marie-Madeleine WALRAVENS**

**echtgenote van de Heer Guido HENAU,**

geboren te Overboelare op 23 november  
1931 en godvruchtig overleden te Leuven  
St.-Rafaëlkliniek op 15 augustus 1978,  
gesterkt door de HH. Sakramenten.

---

God, waarom heb je de zonnen gedooft  
die je zelf hebt aangestoken : Leven, Liefde,  
Verwachting  
't doet pijn te sterven in de zomer,  
in de Zomer van het Leven.  
Ik had nog zoveel te doen, nog zoveel liefde  
te geven.  
Uw wil geschiede.

Maria, op de dag van uw opneming ten Hemel  
ben ik niet naar U gekomen op de Oudenberg,  
maar hebt Gij uw hand uitgestoken naar mij,  
en mij genodigd bij uw Zoon.

Beste man, Guido, ik dank U voor al uw  
genegenheid en toewijding die ge me hebt  
gegeven, in wel en wee.

Lieve Bibiane en Guido, m'n kleine Vince,  
weest gezegend om de liefde en het geluk  
die ge mijn moederhart hebt gegeven.

Blijft voor elkaar zorgen, zoals ik het steeds  
voor U gedaan heb.

Beste broers en zusters, moeder en familie,  
alle vrienden bewaar mij in uw herinnering.

De families WALRAVENS, HENAU,  
FRANCOIS, VAN DE MERGEL,

**danken U voor uw deelneming.**

---

Van de Maete, Geraardsbergen

