

Ten.Paradijze geleide hem Gods engelen.

†

Tot vroom aandenken

van de heer

OSCAR WALRAVENS

echtgenoot van mevrouw

Emilie Borreman

geboren te Overboelare op 19 december 1903 en overleden te Goeferinge op 28 januari 1977, gezalfd met het H. Oliesel.

De families Walravens, Borreman,
De Nooze, De Bruykere
danken voor uw blijken van
medevoelen en uw gebeden.

Drukkerij De Vos, koster, Overboelare

Leven is als een mysterie. Het is als een bloem die 's morgens openbloeit en 's avonds verwelkt uiteen valt. De dood is als een donkere nacht die ons inpalmt.

" Wat is de mens, Heer, dat hij U aanbelangt ? Wat heeft U tot een mensenkind gedreven ? " Naast zijn goede wil blijven er zoveel tekorten.

Doch, Gij Heer, zijt hem tegemoet gekomen om hem een nieuw leven te geven. Vermeer, Heer, ons geloof, sterk ons vertrouwen, zodat ons leven in U betekenis krijgt.

Gij zijt ons voorgegaan door de vernedering van het kruis en het lijden tot in de heerlijkheid. Laat ons met U verrijzen voor altijd in uw eeuwigheid.

Bemide echtgenote en kinderen, door uw gebed en de hoop op een eeuwig leven blijven wij met elkaar voortleven. Dank voor al uw goede zorgen en moge de Heer er U rijkelijk voor belonen.