

Ik ben de verrijzenis en het leven.

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

## PHILOGENE WALRAVENS

weduwnaar van Mevrouw

**MARIA, ROMANIA WIJNANT**

geboren te Geraardsbergen, op 12 december 1920  
en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek  
te Geraardsbergen, op 14 juni 1976, gesterkt door  
de HH. Sakramenten der zieken.

---



De families **WALRAVENS, WIJNANT,**  
**VAN HOORDE** en **DE MULDER,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van  
kristelijke deelneming en **DANKEN U.**

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Bij het graf van Lazarus sprak Jezus : « Ik ween, omdat hij, die ik liefhad, is heengegaan.» Met alle recht moogt ook gij dus bedroefd zijn en wenen bij de dood van uw vader, die, na de dood van uw moeder, drie jaar geleden, de incarnatie was geworden van uw beider ouders. Wellicht is het omdat hij de zijnen liefhad : zijn veel te vroeg overleden vrouw, uw moeder, en zijn kinderen, welke hij beroofd zag van de zo noodzakelijke moederlijke zorgen, dat ook hij voortijdig van ons is heengegaan. De dood van uw moeder heeft ook hem getroffen door het uiteindelijk afsterven van zijn eigen persoon.

Maar de dood is niet het einde ! De troost die Jezus gaf aan Martha, geeft hij ook aan ons : « Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. »

Kniel daarom neer, geliefde kinderen, voor het Kruis, waaraan eens iemand de droevigste dood is gestorven, maar die gevolgd werd door de grootste blijdschap. Moet gij u thans getroosten in de afwezigheid van uw beide ouders, wij zullen zeker niet nalaten vanuit de Hemel uw gebed en uw voorspraak te zijn bij ons aller Vader. Moeder en ik zullen blijven over u waken.

Wilt ook gij, mijn kinderen, familieleden en vrienden, voor ons bidden en regelmatig uw plichten onderhouden zoals wij u dat hebben voorgehouden. Dan zal God u dubbel zegenen en met zijn hemelse gaven u dubbel vergelden wat wij u nooit op aarde vermochten te bezorgen.

H. Hart van Jezus, zegen onze kinderen !