

UW WIL GESCHIEDE...



Gedenk in uw gebeden de ziel  
van Mijnheer

## CAMIEL WANDELS

echtgenoot van

Mevrouw Elodie DURIE,

geboren te Eine, den 16 Juni 1878 en plots aan de ge-  
negenheid zijner geliefden ontrukte te Mooregem,  
den 28 Mei 1945,  
in extremis nog gezalfd met de H. Olie.

Lid van het St Sebastiaansgilde.

De dood komt als een dief in den nacht. We kunnen het bijna niet gelooven, dat CAMIEL er niet meer is, dat hij ons verlaten heeft. Hij was nog zoo levenslustig & zoo wel bewaard. En daar, al met eens, hij is niet meer. We kunnen echter niet anders dan ons neerbuigen voor Gods Raadsbesluiten, en bidden, hoe zeer ons hart ook bloedt: «Uw Wil geschiede».

Gelukkig de mensch die goed leeft, die rechtvaardig is, die zijn naaste bemint, en bovenal God bemint, want hij is altijd gereed om vóór zijn eeuwigen Rechter te verschijnen.

Laten we bidden met de H. Kerk: Verhoor, Heer, onze gebeden, en geef aan de ziel, die Gij tot U hebt geroepen, de plaats van vrede en geluk, en maak ze deelachtig aan het gezelschap der Heiligen. Door Christus onzen Heer.

Vaartwel, dierbare echtgenoot, geliefde kinderen en kleinkinderen, broeders, zuster, bloedverwanten en vrienden, beweent mijn dood, maar zoekt troost in de gedachte dat ik dit tranendal verlaten heb voor het hemelsch Paradijs, en dat we eens bij God mekaar zullen weerzien. Gedenkt mij in uw gebeden. Tot weerziens.

*Mijn Jezus, barmhartigheid!* (300 dag. afl.)

*Om uwe deelneming in den rouw en  
om uwe gebeden, danken U hartelijk:*

Vrouw Camiel WANDELS, geboren Elodie DURIE;

Heer en Vrouw Oscar WANDELS-T'SJOEN en kinderen: Marnix,  
Alix, Willem, Maria en Marie-Thérèse;

Heer en Vrouw Michel ARNOE-WANDELS;

Vrouw W<sup>e</sup> Camiel DURIE-DE WAELE;

De familiën WANDELS, DURIE, RONSSE en DE WAELE.